

**'Vragen van dood en leven, schuld en schaamte'****Geloof in de gevangenis**

*Geplaatst op <http://www.rorate.com/> op 2009-07-04 00:05:00*

**UTRECHT (RKnieuws.net) - De meest christelijke plaatsen van Nederland zijn wellicht de gevangnissen. Dat is de indruk die je krijgt bij het lezen van het boek van justitiepredikant ds. Jan Eerbeek. (Een misdadiger is meer dan zijn delict, Uitg. Ark Media, Amsterdam 2009. 310 blz. € 17,50)**

Na een misdaad, in de stilte van de cel komen de vragen van dood en leven, schuld en schaamte in volle hevigheid op een mens af.

Tachtig procent van de gedetineerden heeft behoefte aan geestelijke verzorging, haalt Eerbeek een onderzoek van het KASKI uit 2003 aan. Gevangenen zitten echt niet alleen bij de kerkdiensten vanwege de koffie achteraf of het verzetje op een anders saaie weekenddag. Veel bezoekers hebben „religieuze redenen”. Ze worstelen met de schuldvraag, de consequenties van hun daden. Ze zoeken vrede met God, en met hun medemensen. De meesten willen oprecht veranderen, constateert Eerbeek, al zit die overtuiging vaak niet diep.

Na de 'excommunicatie' die door de gevangenisstraf wordt voltrokken, de verwijdering uit de mensenkring, schrijft hij, is het onder meer aan de geestelijk verzorger om de 'communicatie' weer op gang te brengen, om iemand weer terug in de kring te brengen. Je bent waardevol als mens, moet de boodschap van de kerk in de gevangenis zijn, ondanks je daden. Goede geestelijke verzorging levert een essentiële bijdrage aan het doorbreken van de cirkel van criminaliteit. In de gevangeniskerk kunnen mensen ervaring opdoen met het omgaan met God en met een gemeenschap van medemensen. Daarom zou de gevangenispredikant zich moeten onthouden van een oordeel over de juistheid en de duur van de 'excommunicatie'. Dat is aan anderen, al heeft Eerbeek het hier en daar zichtbaar moeilijk met die neutrale opstelling.